

Zondag

Als na een dag van stille vreugde
De avondschemering weer daalt
Hoe de ochtend je verheugde
En de dag je heeft onthaald
Ben je in je hart tevreden
Loof den Heer want hij is goed
Denk niet terug aan het verleden
Wat men meest op zondag doet
Maar plant alle twee je voeten
Weet de wereld zij is rond
Niet in je gedachten wroeten
Maar blijf stevig op de grond
Want de schemering ge vaarlijk
Men dan aan het mijmeren gaat
En dan is het wonderbaarlijk
Dat je vindt, het is al laat
Dat je voelt hoe onverstandig
Alles was wat je hebt gedaan
En je leven wilt verbe, tren
Denk je dat het nog zou gaan
Maar de zondag gaat ten einde
Maandag wacht met al zijn werk
Denk niet terug aan het omleinde
Probeer te bidden en wees sterk.

H. Verburg
Ie Pijnackerstr 65b
Rotterdam
tel: 652485