

Zeeman neem afscheid.

Zeeman neem afscheid van al wat je hebt,
aan land, want de zee die je roept
is jaloeers als een vrouw
Zeg maar vaarwel en het ga je goed.

Wij hebben veel afscheid genomen
Van jongen af, tot grote man
Wie had dit ooit kunnen dromen
Dat eens het laatste afscheid kwam
Je kwam steeds terug uit verre landen
Lachend, gezond en bruin gebrand
Geschenken in je lieve handen
Stapte je tevreden weer aan land.

Zeeman neem afscheid van al wat je hebt,
aan land, want de zee die je roept,
is jaloeers als een vrouw.
Zeg maar vaarwel en het ga je goed.

We mochten je nooit weggarr brengen
Een grote kerel gaat alleen
Ik kan mijn schip alleen wel vinden
Uitwuiwen brengt ja maar geweest
En nu hier bij het laatste afscheid
Staan alle aan de kade stil
Zij wuiven je uit, alleen in gedachten
Vindt rust jongen, het was gods wil.

Zeeman neem afscheid van al wat je hebt,
Aan land, want de zee die je roept,
Is jaloeers als een vrouw.
Zeg maar vaarwel en het ga je goed.