

VOETBALZONDAG.

Onze vader, niet die in de hemel  
Mecht eens met zijn scheenzen mee  
Op een zondag voetbal kijken  
Normaal zag hij het op tevee  
Eerst een glaasje bier gaan drinken  
Op de heek waar alles kwam  
Maar zij bleven lekker hangen  
De wedstrijd was reeds aan de gang

Scheenzen zei, zeg luister ouwe  
Te gaan kijken heeft geen zin  
En hij tikte op de glazen  
Ober schenk eens even in  
En zij dronken vele biertjes  
Wisten niets meer van de tijd  
t, Wachten was op de supersters  
Die alles wisten van de strijd

Teen zij kwamen, opgewonden  
Want zij wennen met twee een  
Ober schenk eens vel de glazen  
Want wij drinken niet alleen  
En een hele grote kerel  
Die zat zwijgzaam op zijn steel  
Want hij was nu juist de keeper  
Hield de ballen uit het deel

Scheenpapa zag het niet meer zitten  
Riep, hup Sparta zet hem op  
Dat had hij niet mogen zeggen  
Kreeg een bierglas op zijn kop  
Want waar zij naar wilden kijken  
Had die ouwe nog niet deer  
Maar dat liet een ander blijken  
Want het was Exelsier

Eindelijk was hij thuis gekomen  
En de wend die was gehecht  
Had ie neeit van kunnen dromen  
Luister wat zijn dechter zegt  
Vader mecht het eoit eens blijken  
Veer jou is voetbal geen gemis  
Ga veer mijn part altijd kijken  
Maar mijn Jan, jouw vriend niet is

Vader zag het niet meer zitten  
Maar hield wijselijk zijn mond  
Tegen dechter en haar meeder  
Alhoewel hij t, misselijk vend  
Zelfs een ves verliest zijn haren  
Een ouwe raakt zijn streken kwijt  
Meet je kemen tot bedaren  
Je vreau zegt dan, het werd ja tijd.