

NU is alles voorbij, maar niet uit, ik had gedacht dat alles heel anders zou zijn, maar het ging gewoon door, de wereld stond niet stil, het onweerde niet of bliksemde, de laatste twee weken hadden we wel zeer mooi weer, misschien wel omdat zoals de dominee zei dat moeder zo "gelovig was, dat onze zuster, zoals hij zei, ingegaan was tot de Heer, zeer verdrietig waren wij ook niet, alleen maar stil en bedrukt, onder de indruk, dat het mogelijk was dat zij er niet meer was ingeslapen noemt men, neen ontslapen, in de Heer ontslapen.

Iedere avond gaan wij slapen en ontwaken dan de andere morgen, maar als je ontslaapt dan wordt je niet meer wakker, dan is er niets meer zegt men, maar zeker weten doen zij het ook niet. De dominee zegt hij of zij is ontslapen in de Heer, en verteld verder in het huis van mijn vader zijn vele woningen, dus daar wordt op ons gewacht en zijn we welkom, maar wie verwelkomt ons dan daar, iemand die ons al'voorgegaan is en daar de weg weet, zegt hij dan tegen je hartelijk welkom, hier is je nieuwe tehuis, daar is de badkamer, de woonkamer en daarachterde slaapkamer, of zou je geen slaapkamer meer nodig hebben, feitelijk niet, want je bent ontslapen, maar dat wil niet zeggen uitgeslapen. IK heb het wel eens in een film gezien, dat iemand dood ging en naar de hemel ging, dat was zeer mooi, al die engelen zongen, iedereen was blij, die film van: "Grazige weiden". met al die negers, daar kon je ook goed in zien hoe het zou kunnen zijn, maar geen mens die het zeker weet. Als je vloekt krijg je ook geen daai om je oren, wel is het zonde en zonde wordt gestraft, alleen als, bijtijds om vergeving vraagt dan niet. Iemand die veel vloekt en niet om vergeving vraagt komt niet in de hemel, maar als er een mens is die iemand vermoord heeft en dan om vergeving vraagt, wordt met gejuich binnen gehaald, gekheid.....

De mens hij leeft zijn leven lang, denkt niet aan dood en is niet bang. De lente brengt de zomer aan, met bloem en blaaf in veld en laan, wie denkt er aan de winter.

Maar als de herfst komt met zijn wind, die bladeren doet vallen, dan denk eraan t, is haast' zover.

~~De winter komt, met hem de dood die alles doet verstarren, maar wees niet bang, t, is de winterslaap, want als je al geslapen bent, en wakker wordt, op een veil, op, met bloemen.~~
maar ben je er opvoorbereid, dan ben je alleen noch maar verblijdt.

Als de lente komt, die alles groen maakt;
Als de liefde komt, die alles blij maakt;
Als de dood komt, die al het leed staakt,

Als de zomer komt, die alles rijp maakt,
Als je herfst komt, die je zo rijp maakt,
Als de winter komt, je weet dat je rijp bent,
Als de dood komt, je weet dat je op tijd bent.

Als de lente komt, die al het leed staakt,
Als de liefde komt, die de dood laakt,
Als het leed komt, die je rijp maakt,
Als de herfst komt, zorg dat je rijp bent,
Als de winter komt, zorg dat je je tijd kent.

Als de liefde komt, die je openmaakt,
Als de lente komt, die alles blij maakt;
Als de zomer komt, die alles mooi maakt,
Als de hefst komt, en je rijp bent,
Als de winter komt, en je je tijd kent,
Als de dood komt, en je op tijd bent.