

Als je het reisgeld betaald hebt.

Als je het geld voor de grote reis moeizaam bijeen gespaard hebt en je koffer gepakt is.

En je niet weet wanneer je op reis gaat en je toch elke dag even opbelt om te vragen, Heer vandaag kon ik nog niet maar als ik misschien vannacht plotseling op reis moet bent u dan thuis als ik kom.

Maar laat geen twijfel in je hart komen of je wel hebt laten blijken dat je er naar toe gewerkt hebt, naar je grote reis, heb je je reisgeld verdient, bel liever nog even op en zeg dat het je spijt, zeg ook dat je zo graag wilt komen dat je het niet verdiend hebt, zeg hem dat je zo graag zijn kind wilt zijn en verlangt om bij hem te komen.

Kijk om je heen of je toch niet iets vergeten bent.

Zou je het niet nog maar eens tegen anderen vertellen hoe heerlijk het is om rustig op reis te gaan, dat je er lang voor nodig hebt gehad om het doel van je reis te vinden dat de anderen ook maar veel opmoeten bellen, want de Heer hoort je graag vooral als hij weet dat het diep uit je hart komt.

Zijn eigen zoon is bij onlusten om het leven gekomen en hij heeft hem als voorbeeld gesteld voor alle mensen die tot hem willen komen.

Toe laat eens wat van je horen, bel eens op, je ziel en zaligheid kunnen er wel bij varen, bedenk dat hoe groot of oud je bent je toch een kind van de grote Vader blijft.