

refrein.

Als s,avonds de lichten gaan branden
Dan voel ik mij zo alleen
Ik heb nu niets omhanden
Kijk enkel om mij heen
Naar mensen die naar huis gaan
Lie mensen komen thuis
Ik kan alleen maar daar staar
Want ik ,ik heb geen huis

Vandaag heb ik mijn vrije dag
Ik hoef niet plat te gaan
Ik kan doen wat anders niet mag
En kijk zelfs naar de maan
Zelfs mijn gedachten zijn dan rijn
Ik zie mij zoals ik was
Ach kon ik altijd maar zo zijn
Maar ik verzuip in deze plas

Ach God ik hield zoveel van hem
En wat wij ons beloofden
Een hemel op aarde,al was het een tent
Waar ik toen in geleefde
Mijn liefde was oneindig groot
Maar hij was smart en lachte
En nu,nu lig ik in de goot
Nu ben ik de verachte

Waar ik van hield,t,scheelt hem geen moer
Dat is allang vergeten
Nu ben ik alleen nog maar een hoer
En dat word mij verweten
Daarom als mensch huiswaarts gaan
Dan voel ik mij zo verlaten
En mijn tien meter waar ik mag staan
Juist voor hen die mij het meeste haten

Mijn vrije dag is weer voorbij
Ik sta nu weer op straat
Ik kreeg tien meter en ben blij
Als het een beetje gaat
Ik ben verplicht of blank of zwart
Te vragen of zij willen
Met mij te gaan,het is keihard
En ben ik in staat om te gillen

H. Verburg
Noorderhavenkade.103a
Rotterdam
010.652485