

ZEER GELIEFD KOPEREN BRUIDSPAAR.

De zesde dag schiep God de mens  
Naar zijn evenbeeld, het was zijn wens  
Maar Darwin, hij had ander oordeel  
En daaruit maakte hij geen heel  
Dat heb je zo met zulke knapen  
Hij zei de mens stamt af van apen  
Dat zei hij in een vereniging  
Maar men vond het een belediging  
Het vrouwelijk schoon, des mannes edle trekken  
Het lijkt niet op een aap, niet om, s, verrekken  
Want zie dit koperen bruilofts paar  
Verleden jaar en ook nu weer dit jaar  
Wij willen hen het beste wensen  
Looft den Heer, het zijn net mensen  
Wij willen ze nog lang niet kwijt  
Want oh, oh, oh dan krijgen wij spijt  
Eens zal ik een liedje leren  
Want wij willen ook nog feliciteren  
Met hun zilver en hun goud  
Al klinkt het ook een beetje boud  
Want ik zou me wel zeer vergissen  
Als er één onder is, die jullie zou willen missen.

~~DU~~XX  
Dus lief Bruiloftspaar, blijf gezond tot ver na t, goud  
Al zijn we allemaal dan oud  
En de tijd die zal het wel leren  
Maar in ieder geval wij komen feliciteren.

Hellevoetsluis, 13 februari 1982