

Hoe kom ik in de hemel.

Meneer Pastoor, als ik erg goed ben kom ik dan in de hemel.
Jongen denk je, als je elke dag naar je werk gaat en niets
uitvoert, je baas met je tevreden is.

Wat heeft dat er nu mee te maken.

Dat heeft er zoveel mee te maken datx je baas voor het loon
wat hij je betaald, ook wil dat je iets presteerd.

Ja maar ik werk toch, pastoor.

Juist kerel maar dat is ook alles wat je doet.

Om ,zoals je mij vroeg, of je in de hemel komt door goed te
zijn, zeg ik je nu weer, presteer eerst maar eens wat.

Jouw baas geeft je opslag en zet je op het hoogste loon,
als je toont een vakman te zijn door en door een vakman.

Maar pastoor, als ik dus een vakman ben kom ik in de hemel.

Jongen ,als je daarvan overtuigd bent, dat je meester, waar
je het vak van leerde, ook voor jou gestorven is, als je ervan
overtuigd bent, dat je meester zich opofferde, om jou het vak
te leren.

Vraag niet meester leer mij goed te zijn, opdat ik in de hemel
kom, vraag, smeeek, bid meester wees mij zondaar genadig, leer mij
uw weg te bewandelen, ik wil geen vakman zijn, laat mij uw leer-
ling blijven en beloon mij naar uw goeddunken.

H. Verburg.
Noorderhavenkade 103a
Rotterdam.
tel: 652485