

Herfst

De herfst is gekomen
de bladeren vallen van de bomen
zij staan nu kaal en dor
en wachten op de winter.

Mijn herfst is ook gekomen
al ben ik nog niet kaal of dor
maar weg zijn nu mijn dromen
de winter staat nu voor.

Als na de winter de lente komt
en met hem het frisse groen
dan kan al wat leeft
het nog eens overdoen.

Als mijn winter komt
nadien geen lente meer voor mij
voor ons is alles maar één keer
als de winter komt is het voorbij.

H. Verburg 24-1-1923 † 15-12-1998