

God mag ik even met U praten
Hebt U even tijd voor mij *domine*
Ik ben ongelovig zegt pastoor, maar kan niet laten
Even met U te praten, het maakt mij zo vrij
Heer weet, ik ben niet goed
Maar ben ~~wel~~ goede moed
Daarom kan ik niet laten
Even met U te praten
Vergeef mij mijn schulden
Ik vergeef mijn schuldenaren
Maar daarmee is het ~~niet~~ gedaan
Maar Heer u laat mij toch niet gaah
Ik kan het toch ~~niet~~ laten
Even met U te praten
Maar overdag is alles mooi
Ik voel mij niet als in een kooi
De mensen vinden mij ook lief
Maar van mijn geweten ben ik een dief
Daarom kan ik het niet laten
Even met U te praten
Maar God als ik straks tot U kom
Vindt U het erg, vindt U het dom
Mag ik dan bij U binnenkomen
U hebt vast wel van mij vernomen
Daarom kan ik het niet laten
Even met U te praten.

24/II 576

H. VERBURG
PARANASSIALAAN 103
HELLERVOETSLUIS
01883-18994