

Gewoon zo maar.

Ik moest nog even wat halen in de Supermarkt, twee flessen limonade en een pak melk, niet dat we een feestje hadden hoor, gewoon zo maar, ik drink veel limonade, gewoon zo maar, niet dat ik geheelonthouder ben o nee, vraag maar aan andere die mij kennen. Ik kwam dus uit de Supermarkt met twee flessen limonade en een pak melk, loop naar de overkant en wat zie ik op 3 maart 17, 30 uur in een tuin, een treurwilgje, ik neem aan pas geplant met neerhangende takken vol katjes, je weet toch wel die witte pluisjes waar later die gele dingetjes uitkomen.

En rechts daarvan twee bomen vlak naast elkaar, ik dacht eerst het waren cypressen, de Italiaanse populier lijkt er ook wel op. Maar ik heb lekker aangebeld en gevraagd en nu weet ik het, tenminste als ik het goed schrijf, Campacparis, mooi he.

Maar daar gaat het niet om, ga maar eens voor die tuin staan en kijk zelf maar en ga dan maar combineren, een treurwilgje niet groter dan een kind van tien jaaren rechts daarvan twee zulke statige, stijve, stramme, waar geen vogel een nest in bouwt, deftige bomen.

Als ik die meneer van die tuin was, zou ik rond dat wilgje een grote kring vrijmaken en dat vol met bloemen zetten, al was het alleen maar voor het wilgje.

Ik vind het zo zelig, gewoon zo maar.

H. Verburg
Parnassialaan 103
3222VT Hellevoetsluis
18774